

# SJORS

van de Rebellenclub

24 APRIL 1965  
VERSCHIJNT  
WEKELIJKS

Nr.  
17



KEARON





## Kunt u mij iets vertellen over het **BRILLESCHRIFT?**

Henk Willems, Groningen

Louis Braille was de Fransman, die in 1829 dit naar hem genoemde schrift voor blinden maakte. Hij was zelf op driejarige leeftijd blind geworden en in het Blindeninstituut te Parijs opgevoed. Zijn schrift vervangt de letters zoals wij die kennen door punten die met de vingertoppen kunnen worden gevoeld. Met zes punten, gerangschikt in drie rijen van twee, kunnen alle letters, cijfers en leestekens worden voorgesteld, afhankelijk van welke van de zes punten wordt of worden weggelaten. Het brailleschrift is op het ogenblik over de hele wereld het meest gebruikte blindenschrift. Tegenwoordig zijn er in veel plaatsen braillebibliotheken, zodat ook blinden over een grote collectie boeken kunnen beschikken.

## Kunt u mij iets over het verschijnsel **EROSIE** vertellen?

Frits de Ruyter, Antwerpen

Erosie noemt men het verweren van gesteenten. Regen en waterstromen slijpen onafgebroken de gesteenten af, de branding knaagt aan de rotsen langs de kusten, het water lost tal van mineralen op en als het in rotsspleten bevroest, doet het de hardste gesteenten barsten en vergruizen. Maar ook zandstormen vreten de gesteenten aan en zo zijn er nog vele oorzaken, waardoor in de loop van duizenden en duizenden jaren ook de hoogste bergen tenslotte worden afgebroken.



**VRAGEN  
STAAT  
VRIJ**

## Wie was **CHEOPS?**

Bart Huisman, Sittard

Cheops, de machtige Egyptische koning uit ongeveer 2700 voor Christus, is de bouwer van de grootste piramide, die ligt bij het tegenwoordige Caïro. Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotus zouden twintig jaar lang telkens honderdduizend mensen gedurende drie maanden aan de bouw hebben gewerkt. Het grondvlak was tweehonderddertig meter in het vierkant en de top was honderdzevenveertig meter hoog. Doordat de marmeren bekleding en vele stenen later als bouw materiaal in Caïro zijn gebruikt, is de piramide nu iets kleiner. Dat al dit werk alleen maar zou hebben gediend om een koning aan een grafmonument te helpen, hebben velen niet willen geloven. Vandaar dat men in deze piramide allerlei verborgen betekenissen heeft gezocht.



















# RAADSELS ROND DE



Belinda beseit dat zij op last van Bob en Pamela moet uitzoeken waar zich de brillanten van dokter Norman precies bevinden.

# EDELWEISS-SCHOOL

BOB EN PAMELA DROMEN VAN DE SCHATTE, DIE ZIJ IN HUN SEIZIT DENKEN TE KRIJGEN.







PLOTSÉLING SCHIET BELINDA OVEREIND. DE MAAN  
SCHIJNT PRECIËS NAAR BINNEN...



ZAL BELINDA AAN BOB KUNNEN ONTSNAPPEN EN  
WAT ZAL ER GEBUREN MET DE POP VAN LISE?



# DE SCHIPBREUKELINGEN

WIJ WAREN DE ENIGE OVERLEVENDEN VAN EEN SCHIPBREUK. WE HADDEN ONS OP EEN EILAND GEÏNSTALLEERD EN MET MIJN OUDSTE ZOON HAALDE IK DE DIEREN OP, DIE NOG OP HET SCHIP WAREN.



WE WAREN DE VOLGENDE MORGEN AL WEER VROEG AAN DEK. DOOR DE KIJKER ZAG IK DAT MIJN VROUW EN DE JONGENS OOK AL OP WAREN.

FRITZ SCHOOT EEN GEWEER AF EN DIRECT DAAROP STREEK MIJN VROUW DRIE KEER DE VLAG, EEN TEKEN DAT ALLES IN ORDE WAS.

IN HET KAMP IS ALLES GOED. WE KUNNEN HIER BLIJVEN. ALLEREERST MOETEN WE NU DE DIEREN AAN LAND ZIEN TE KRIJGEN!

MAAR HOE DOEN WE DAT?



OOK NU BRACHTEN DE LEGE VATEN AAN BOORD WEER UITKOAST. VOOR ELK DIER MAAKTEN WE EEN „ZWEM-GORDEL“, DIE BESTOND UIT TWEETONNEN, VERBONDEN DOOR TOUW EN ZEILDOEK.



DE HONDEN ZWOMMEN ZONDER GORDEL MEE. IN OPTOCHT GING HET ZO OP DE KUST AAN.



ZE VOLDDEDEN UITSTEKEND. DE DIEREN BLEVEN GOED DRIJVEN. MET BEHULP VAN LANGE TOUWEN KONDEN WE ZE OP SLEEPTOUW NEMEN.

ER STOND EEN LICHT BRIES EN DE OVERTOCHT VERLIEP NAAR WENS. HET ZEIL OVERTROF ONZE VERWACHTINGEN.



HALVERWEGE ZAGEN WE OPEENS EEN HAAL, MAAR VOOR DAT HIJ EEN AANVAL OP ONZE KUDDE KON ONDERNEMEN, HAD FRITZ HEM AL UITGESCHAKELD.



ZONDER VERDERE INCIDENTEN KWAMEN WE AAN ONS STRANDJE, WAAR DE DIENEN GEMAKKELIJK OP HET DROGE KONDEN KOMEN.



HET KAMP WAS VERLATEN, MAAR TOEN WE BEZIG WAREN DE DIENEN VAN HUN ZWEMGORDELS TE ONTDOEN, HOORDEN WE ROEFEN EN DAAR KWAMEN MIJN VROUW, ERNEST EN JACK VANACHTER DE ROTSEN TE VOORSCHIJN.

ZE RAAKTEN NIET UITGEKEKEN OP ALLES WAT WE HADDEN MEEGEBRACHT. MIJN VROUW WAS DOELBLIJ MET HET KEUKENGEREI.



DE JONGENS WAREN VOL BEWONDERING VOOR ONS NIEUWE ZEIL EN ZOUDEN HET LIEFST ZIJN GAAN SPELEVAREN, MAAR EERST MOEST DE BOOT LEEGGEMAAKT WORDEN.

MIJN VROUW MAAKTE DE MAALTIDEN KLAAR, TERWIJL WIJ ALLES VAN BOORD HAALDEN. DAARBIJ NAM ZE DE PANNEN METEEN IN GEBRUIK.



HET WERD EEN WARE FEESTMAALTID. WE ATEN ZELFS AAN EEN GEDERTE TAFEL. HET MENU BESTOND UIT KAAS, SCHEEPSBESCHUIT EN EEN OMELET VAN SCHILDPADDEIEN, MET EEN FLES WIJN (UIT DE HUT VAN DE KAPITEIN) BESLOTEN WE DE MAALTID.

EN VERTEL ONS NU EENS, HOE JE AAN DE SCHILDPADDEIEN GEKOMEN BENT?



TERWIJL DE AVOND VIEL, LUISTERDEN WE, ROND HET VUUR GEZETEN, NAAR HET VERHAAL VAN MIJN VROUW.



ZE WAREN VROEG OP PAD GEGAAN EN VOLGDEEN HET RIVIERTJE TOT ZE BIJ EEN GROTE VALLEI KWAMEN.

HET WAS DAAR ERG HEET EN NERGENS WAS ENIGE SCHADUW. NA UREN IN DE HITTE VOORTGEZWOEGD TE HEBBEN ZAGEN ZE EEN GROEP BOMEN.



DAAR IS GELUKKIG WAT SCHADUW!

HET BLEKEN REUSACHTIG GROTE BOMEN TE ZIJN, MAAR HET MERKWAARDIGSTE WAS WEL DAT DE WORTELS EEN EIND BOVEN DE GROND BEGONNEN.



ONDER DE BOMEN WAS HET HEERLIJK KOEL EN ZE BESLOTEN HIER DE MEEGEBRACHTE SCHEEPSBESCHUIT OP TE ETEN.



HIER MOESTEN WE GAAN WONEN!

DAAR ZEGJE WAT! IN ONS KAMP IS HET OVERDAG NIET TE HARDEN VAN DE HITTE!

INTUSSEN WAS ERNEST NAAR DE EIGENLIJKE STAM VAN EEN VAN DE BOMEN GEKLOMMEN EN HAD MET EEN TOW DE DIKTE GEMETEN. DIE WAS RUIM VIJF METER, TERWIJL ZE DE HOOGTE OP ZESTIG METER SCHATTE.



# Wist je, dat...



HET NOORDZEKANAAL HET GROOTSTE GEGRAVEN KANAAL TER WERELD WORDT. HET KRUIGT EEN BREEDTE VAN 300 METER EN EEN DIEPTTE VAN 15,50 METER. HET SUËZ- EN PANAMA-KANAAL BLIJVEN DAN IN DE BREEDTE, DIEPTTE EN GROOTTE BIJ HET NOORDZEKANAAL. ACHTER DE MONDING VAN HET KANAAL WORDT OOK VERGROOT. DE VERLENGDE PIËREN ZONDEN ER DOOR HUN SPECIALE NORM VOOR DAT ER DOOR DE ZEESTROMING GEEN ZAND IN DE KANAALMOND WORDT AFGEZET. HET NOORDZEKANAAL HEFT AL DE GROOTSTE SLUIZEN VAN EUROPA.



MEN VOLGEND JAAR MET EEN DRIJVEND BOOREILAND IN DE NOORDZEE GAAT ZOEKEN NAAR GAS EN OLIE? HET EILAND WORDT OP HET OOGENBLIK IN ENGELAND GEBOUWD. HET ZAL NIET MET LANGE, UITSCHUIFBARE POTEN OP DE ZEEBOEM STAAN, ZOALS DE MEESTE ANDERE, MAAR HET RUST OP REUS-ACHTIGE DRIJVERS, DIE ZICH DIEP ONDER WATER BEVINDEN. HET EILAND KAN BOREN IN WATEREN MET EEN MAXIMALE DIEPTTE VAN 300 METER. ER KAN TOT OP EEN DIEPTTE VAN 6000 METER GEBOORD WORDEN. HET EILAND IS 93 METER HOOG EN HEFT EEN BEMANNING VAN 50 KOPPEN. HET WORDT MET ZWARE ANKERS OP ZIJN PLAATS GEHOUDEN.



ER IN AFRIKA WAARSCHUWINGSBORDEN LANGS DE WEGEN STAAN IN VERBAND MET OVERSTEEKEND WILDT.



EN IN MÜNCHEN EEN 110 METER HOGE, UITZICHTTOREN WORDT GEBOUWD. DIE DIENST ZAL DOEN OP DE INTERNATIONALE VERKEERSTONTSTELLING VAN 25 JUNI TOT 3 OKTOBER? VANUIT EEN DRAAIENDE GLAZEN CABINE VAN TWEE VERDIEPINGEN ZULLEN DE BEZOEKERS EEN PRACHTIGE UZICHT HEBBEN.



OP SUMATRA DE GROOTSTE BLOEM TER WERELD BLOEIT? DEZE BLOEM, DE RAFFLESIA ARNOLDI, KAN EEN DIAMETER BEREIKEN VAN EEN METER. DE BLOEM TREKT DOOR ZIJN STANK AAS-VLIEGEN AAN.



... IN AMERIKA DIT SOORT VREEMDE VRACHTAUTO'S RIJDEN? IN DE OPLEGGER WORDT EEN COMPLETE MINUTEMAN-VASTERANDSTOFRAKET VERVOERD. OP DE PLAATS VAN BESTEMMING WORDT DE AANHANGER LOSGEKOPPELD EN VERTICAAL, BOVEN EEN BETONNEN PUT GEZET. WAARNA HET RAKET IN ZIJN GEPAINTERDE SLO LAAT ZAKKEN. NA HET AANKOPPELEN VAN HET ELEKTRONISCH GEDEELTE VAN DE RAKET SLUIT MEN DE OPENING VAN DE SLO AF MET EEN STALEN DEUR. DAN IS DE MINUTEMAN STARTKLAR.



HET DUITSE ROODE KRUIS EEN AMFIBIEAUT HEEFT GEKREGEN, DIE TIJDENS OVERSTROMINGSRAMPEN KAN WORDEN INGEZET?



EEN VLD, DE GROOTSTE SPRINGER TER WERELD IS? HIJ KAN EEN AFSTAND VAN 40 CM IN EEN SPRONG OVERBRUGGEN. DIT IS 200 MAAL ZIJN EIGEN LENGTE. ALS DE MENS DIT ZOU KUNNEN, ZOU HIJ SPRONGEN KUNNEN MAKEN VAN 300 A 400 METER.



OVER RUIM TIEN JAAR VLEGTUIGEN RUIMTEVLICHTEN KUNNEN MAKEN? LOCKHEED IN AMERIKA HEFT EEN TWEETRAPSRACKETVLIEGTUIG ONTWORPEN DAT TIEN PASSAGIERS NAAR EEN RUIMTESTATION KAN BRENGEN. OP HET RACKETVLIEGTUIG IS EEN TWEEDE GE-MONTREED DAT OP GROTE HOOGTE WORDT GELANCEERD. HET TRANSPORTOEREL KEERT NAAR DE AARDE TERUG EN LANDT MET BEHULP VAN TWEE STRAALMOTOREN ONDER DE VLEUGEL. HET TWEEDE VLEGTUIG BEZOEKT HET RUIMTESTATION EN KEERT DAARNA IN OLIVLICHT NAAR DE AARDE TERUG. MET DIT VLEGTUIG WORDEN RUIMTESTATIONS BE-VORRAAD EN DE BEMANNINGEN AFGELOST.



FOKKER F 27 FRIENDSHIP

FOKKER F 27 FELLOWSHIP

... DE FOKKER FRIENDSHIP EEN GROOT SUCCES IS GEWORDEN? ER ZIJN TOT HEDEN 300 STUKS VAN DIT TYPE VERKOCHT. MET DE BOUW VAN DE OPVOLGER VAN DE FRIENDSHIP, DE FELLOWSHIP, IS MEN BEGONNEN DIT TOESTEL KAN 65 PASSAGIERS VERVOEREN (DE F 27 52 PASSAGIERS) EN KOMT EIND 1966 IN DE LUCHT. MEN VERWACHT ONGEVEER 250 FELLOWSHIPS TE VERKOPEN.



IN AMSTERDAM TIJDENS DE ENGELSE WEEK, DIE VAN 15 TOT 23 MEI WORDT GEHOUDEN, DRIE BUSROUTES DOOR ECHTE LONDENSE DUBBELDECKBussen ZULLEN WORDEN DEMONSTREREN. WORDEN GEGEVEN MET EEN HOEVEELHOED (LICHT-KUSSENVERTOUW). ER ZIJN IN DIE WEEK 18 BRITSE OORLOGSSCHIPEN IN DE HAVEN TE BEZICHTIGEN.



STOP PIETER.  
HIER IS DE WINKEL  
WAAR IK M'N BOOD-  
SCHAPPEN MOET  
DOEN

ZEG,  
VERGEET DE RUYTER  
CHOCOLADEHAGEL  
NIET. DAAR KRIJG JE  
VAN DIE MACHTIGE  
VERKEERSSPELDJES  
BIJ



KIJK, DE RUYTER KOMT  
NU OOK MET RONDE  
VERKEERSSPELDJES.  
BIJ ELK PAK DE RUYTER  
CHOCOLADEHAGEL KRIJG  
JE ER EEN CADEAU!

DE RUYTER HEEFT STEEDS NIEUWE VERRASSINGEN. WIE WEET WAT  
ER STRAKS WEER KOMT!





# Toosje Tontel









# Billie

## het dikste studentje ter wereld



HIJ SCHRIKT ZICH WILD ALS HIJ DIE DAG EEN BRIEF VAN ZIJN VADER KRIJGT...

O, NEE!... MIJN VADER KOMT NAAR DE PRIJZUITREIKING!











# Amber gaat

AMBER, OP REIS NAAR AMERIKA, WORDT MET HAAR MEDEPASSAGIER RICHARD WILKINSON DOOR PIRATEN GEVANGEN- GENOMEN. HET PIRATENSCHIP WORDT ECHTER GETROFFEN DOOR EEN VOLTREFFER VAN EEN OORLOGSSCHIP...

SPRING, MANNEN! HET S ONZE LAATSTE KANS!

HELP!

HELP!

HAAL HEN AAN BOORD. DAN KUNNEN ZE ZO DE CEL IN!

RICHARD PROBEERT DE DEUR VAN DE HUT TE FORCEREN. HET WATER STIJGT SNEL...

AMBER WAADT NAAR DE DEUR. HET IS HAAR BEDOELING DEZE SAMEN MET RICHARD IN TE BEUKEN...

HET LUKT. ONDER ENORM GEKRAAK BEGEFT DE DEUR HET.

DAT LUKT ZO NIET. LATEN WE HET SAMEN EENS PROBEREN!

NU ONZE SCHOUDERS ERTEGEN!

HET IS GELUKT! NU NAAR HET DEK!

ZE GAAN NAAR BOVEN EN OVERZIEN DE CHAOS...

TERWIJL ZE OVER HET DEK LOOPT, SLAAKT ZE EEN KREET.

VOLGENS MIJ KAN HET SCHIP ELK OGENBLIK ZINKEN!

DAAR IS EEN REDDINGBOOT! MAAK HEM KLAAR, DAN ZOEK IK WAT ETEN BIJ ELKAAR!

RICHARD, KIJK! DAARGINDS IS LAND!



# naar AMERIKA





# De club van vijf



... NU EEN INTERVIEW MET YETI, DE VERSCHRIKKELIJKE SNEEUWMAN, DIE...

HET BEGINT!

... ONS HET EEN EN ANDER ZAL...

!!??



IK WEEET BEST DAT HIJ NIET DE YETI IS! YETI'S BESTAAN NIET! HET IS EEN ACTEUR EN U BEDERFT MIJN PROGRAMMA!

HET IS OOK GEEN ACTEUR EN IK DOE MIJN PLICHT!







Pioen is de televisiestudio binnengedrongen, vermoed als de verschrikkelijke sneeuwman...



MAAR!! DAT IS... JAAA!!!

DAT IS PIOEN!

ZE ZITTEN HEM NA!





# ONDER DE

# ADELAAR

DE AVONTUREN VAN TWEE BRITSE JONGENS IN DE ROMEINSE TIJD

DOOR  
H.R. POTTER



## HOOFDSTUK 1

Een offer ontruikt aan de goden

**H**et was een koude dag in februari en ofschoon het al laat in de morgen was, bleef de zon nog steeds achter de wolken verborgen. De spleten in de wanden van de barakken waren met rijp bedekt en op de weg was de nachtelijke sneeuw in smalle, glinsterende banen bijeengevaaid.

Boven aan de stenen treden die leidden naar de uitkijkpost van de vijfde afdeling van het twintigste legioen, stond een schildwacht te stampen van de kou en met kracht op zijn vingers te blazen. Al van enige afstand had hij de aandacht getrokken van een jongen, die een paar lastpony's bij de teugel voerde. De voorbijganger keek naar boven en begon tegen de kleumende man te grijnzen. Afgaande op zijn donkere uiterlijk en op de vorm van zijn nieuwe schild begreep hij meteen

„Mooi weertje, hè, soldaat?”  
riep hij  
plagend.

dat de man behoorde tot een van de laatste Romeinse lichtingen. Waarschijnlijk was hij pas de vorige herfst in Brittannië aangekomen om na een kort verblijf in Londinium te worden overgeplaatst naar het kamp Noord.

Hoewel de jeugdige Engelsman, Bryn genaamd, nog maar veertien jaar was, had hij al heel wat van deze nieuwelingen ontmoet en daardoor wist hij wel hoe moeilijk sommigen van hen het kregen, als ze voor het eerst ondervonden hoe koud het 's winters in Brittannië kon zijn.

„Mooi weertje, hè, soldaat?” riep hij plagend, ofschoon de scherpe wind hem zelf een bos op zijn wangen had gejaagd.

„Brrr! Wat je maar een mooi weertje noemt!” gromde de Romein. „Geef mij maar liever het zonnetje van mijn geboorteland.”

„Waarom heb je je dan ook laten overhalen om in dienst te gaan?” antwoordde de jongen ondeugend. „Was dan ook liever in Italië gebleven!”

De legionair keek met een norse blik neer op de Britse knaap, die hij eenvoudig als een barbaar beschouwde. Toch moest hij toegeven dat dit eigenaardige volkje bij nader inzien soms wel meeviel. Die Engelsen waren tenminste niet te dom om sommige gewoonten van het beschaafde Rome over te nemen, en als ze een beetje Latijn hadden geleerd, speelden ze het zelfs met enige moeite klaar om de bevelen te gehoorzamen die hun werden gegeven. Alleen, je wist nooit wanneer hun oude onbeschaamdheid weer de overhand zou krijgen. Juist toen de soldaat op het punt stond dit brutale kereltje eens op zijn nummer te zetten, ving hij een vleugje op van de stank van de ongelooide huiden die de pony's op hun rug droegen. Hij haalde vol verachting zijn neus op.

„Wat is dat voor rommel die je daar vervoert? Het lijkt wel of ik de lucht van een hut vol Britten ruik!”

„Dit?” vroeg de jongen, met een zijdelingse blik op zijn vrachtje. „O, dit is alles wat er is overgebleven van een troep dode Romeinen, die een slag tegen de Picten hebben verloren,” voegde hij er luchtigjes aan toe.

De Romein werd rood van woede. „Als ik mijn post mocht verlaten,” schreeuwde hij met overslaande stem, „zou ik je weleens mores leren, ventje! En reken maar dat ik je je rug beter zou laten voelen dan je vader ooit heeft gedaan.”

Bryn gaf hem geen antwoord. In plaats daarvan spuwde hij zeer nadrukkelijk op de grond. Daarna vervolgde hij, terwijl de soldaat hem de verschrikkelijkste verwensingen achterna riep, rustig zijn weg. Even later sloeg hij een hoek om en leidde zijn pony's de stadspoorten binnen.

In de buurt van het centrum verliet hij de hoofdstraat en bracht zijn lastdieren tot staan op de binnenplaats van een looierij. Daar moest hij een tijdje wachten, omdat de vracht moest worden nagekeken en omdat de pony's moesten worden onderzocht. De eigenaar van de dieren wilde er namelijk

zeker van zijn dat ze goed waren behandeld gedurende de tijd dat ze aan het dorp waar Bryn thuishoorde waren verhuurd. Het onderzoek viel tot volle tevredenheid van de koopman uit en tenslotte telde hij het geld voor de huiden op zijn toonbank uit en overhandigde het aan zijn jeugdige klant.

De jongen bekeek de Romeinse munten achterdochtig. Hij kwam weliswaar uit een streek die al enige tijd door de vreemde indringers was bezet, maar met het geld dat dezen hadden ingevoerd, was hij toch nog niet erg vertrouwd. De dorpelingen onder elkaar hielden voorlopig nog hun stelsel van ruilhandel in ere en daarom boezemde hem het hoopje bronzen en zilveren geldstukken dat hij voor zijn huiden kreeg, weinig vertrouwen in.

De koopman sloeg hem ongeduldig gade. „Nou? Is het soms niet genoeg?” vroeg hij bars.

Bryn fronste zijn wenkbrauwen. „Ik weet niet of het zo wel goed is,” zei hij met weifelende stem.

De man gaf hem niet onmiddellijk antwoord, maar riep een ambtenaar van het marktwezen bij zich, die op zijn gemak tussen de menigte kooplustigen op de binnenplaats rondscharrelde. Op zijn verzoek trad deze als getuige op. Nadat de ambtenaar de gebruikelijke vergoeding had ontvangen, legde de koopman hem uit wat hij was overeengekomen met de hoofdman van het dorp waar Bryn woonde, een plaats die ongeveer tien mijl verder naar het zuiden lag.

De huiden werden opnieuw geteld, de prijs werd gecontroleerd en de ambtenaar gaf Bryn de verzekering dat hij het geld rustig kon aannemen. De koopman stak zijn rechterhand uit met de palm naar boven. De jongen gaf er een lichte klap op met zijn eigen rechterhand en daarmee was de koop bezegeld.

Zorgvuldig borg Bryn de munten op in een van de zakken van zijn gordel, slenterde het hek van de binnenplaats uit en bleef aan de straatkant van de looierij een ogenblik treuzelend staan. Hij beseftte heel goed dat het zijn plicht was zonder nodeloos oponthoud naar zijn dorp terug te keren, maar het was markt in de stad en de verleiding was wel erg groot om er nog wat te blijven rondhangen.

Hij begon juist de drukte en het geroezemoes op zijn gemak in zich op te nemen, toen hij van dichtbij zijn naam hoorde roepen. Verrast keerde hij zich om. Er kwam een jongen uit zijn eigen streek op hem af, een stuk groter dan Bryn en sterker gebouwd en met een verwarde, vlasblonde haardos.

Bryn beantwoordde de vriendelijke groet met een kort knikje, want in zijn geboorteplaats werd deze jongen beschouwd als een vreemde eend in de bijt. Zelfs zijn naam had een ongewone klank: hij heette Eddi. Zijn moeder was het binnenland ingevlucht, toen haar dorp aan de kust was geplunderd en gebrandschat door een troep buitenlanders, die in de onmiddellijke





omgeving schipbreuk hadden geleden. De vrouw had na allerlei omzwervingen eindelijk rust gevonden op een boerenhoeve aan de rand van het woud. Daar was zij liefderijk opgenomen in de kring der bewoners en weldra had ze toestemming gekregen om haar intrek te nemen in een apart staande lemen hut, waarvan de wanden van rijkhout waren opgetrokken. Daar was haar zoon geboren.

Ofschoon Eddi bevriend was met een paar jongens, wier vaders als jagers in het woud leefden, en ofschoon hij ook wel omging met enkele van de dorpsbewoners, kende Bryn hem toch maar oppervlakkig.

Bryn was de zoon van de hoofdman van het dorp. Hij trok het meest op met de zoons van de boeren en handelaren. De vriendelijke groet van de jongen beviel hem maar matig, al ontmoetten ze elkaar dan ook in een vreemde stad. Eddi echter was zo opgewonden, dat hij niet eens merkte dat Bryn hem nogal koel opnam.

„Heb je ze gezien?” vroeg hij op gejaagde toon, terwijl hij met het hoofd knikte in de richting van het marktplein.

„Wat bedoel je?” vroeg Bryn met gefronst voorhoofd.

„Er is een reiziger uit Gallië aangekomen,” antwoordde Eddi, een beetje buiten adem. „Hij heeft twee kleine, behaarde mannetjes bij zich, die aan een ketting zitten vastgeklonken en die hij laat dansen.”

Bryn lachte hem een tikje uit de

hoogte toe en hernam: „Nou, wat zou dat? Ik heb laatst een dansende beer gezien. Dansende mannetjes zijn toch zeker niets bijzonders?”

„Maar dit zijn mannetjes met staarten!” zei Eddi op ernstige toon.

„Kom nou!”

„Echt waar. En het zijn echte staarten ook. Eerst dacht ik dat ze ze hadden vastgeplakt, maar ik heb met mijn eigen ogen gezien dat ze ze om een paal slingeren die de reiziger bij zich heeft en dat ze er zo maar aan gaan hangen.”

Bryn wist niet wat hij ervan moest denken. Hij vergat helemaal dat hij terug moest naar huis.

„Kom mee,” zei hij, terwijl hij zich een weg baande door het marktgewoel. „Dat wil ik ook wel eens zien. Wijs jij me de weg maar.”

Al spoedig hadden ze de plek gevonden waar de vertoning werd gegeven. De belangstelling was zo groot, dat ze aanvankelijk maar een glimp van het gezelschap konden opvangen, maar tenslotte wisten ze zich met behulp van hun ellebogen naar voren te dringen.

In de kring stond een kleine, gebruide man, die twee apen allerlei kunstjes liet doen. Aan het einde van elke voorstelling hielden de dieren de toeschouwers een houten schaalte voor en daarbij liepen ze zo parmantig op hun achterpoten, dat het inderdaad wel twee oude kereltjes leken. Een van de apen bleef vlak voor Bryn staan. Bij het zien van deze vreemde ver-

schijning klopte het hart hem van schrik in de keel. Nog nooit had hij een dergelijk wezen ontmoet. Haastig gooide hij de eerste de beste munt die hij in zijn vingers kreeg, in de schaal, uit vrees dat hij anders in moeilijkheden zou komen. Er was geen twijfel aan dat die behaarde mannetjes geheimzinnige krachten bezaten. Stel je voor dat ze die tegen hem zouden richten!

Hij slaakte een zucht van verlichting toen de aap verder ging.

Het leek hem dienstig die middag verscheidene keren een munt in de schaal te werpen. Hij kon er maar niet toe komen het taferel de rug toe te keren. Die eigenaardige schepsels boeiden hem sterk en tegelijkertijd boezemden ze hem een zekere afkeer in. Zelfs toen Eddi hem toefluisterde dat de zon al begon onder te gaan, kon hij de kermisvertoning nog niet in de steek laten. Hij bleef eenvoudig staan kijken totdat de laatste voorstelling voorbij was, de man met de apen zijn spullen bij elkaar zocht, op iedere schouder een van zijn troetelkinderen neerzette en op weg ging naar een volgend dorp.

Toen de beide jongens eindelijk de stadspoorten passeerden, was de schemering al ingetreden. Met een verschrikte blik speurde Bryn de donkere lucht af. „We zijn veel te lang gebleven,” zei hij.

Eddi knikte bevestigend. Hij was kennelijk niet erg op zijn gemak. „Voordat we bij ons dorp zijn, is het vast al pikdonker. Je zult zien: dan zijn de hekken dicht. Het zou me niet

*Haastig gooide hij  
de eerste de beste munt  
die hij in zijn vingers kreeg,  
in de schaal.*





verwonderen als straks de wolven komen opdagen om in de vuilnisbelt te gaan wroeten."

"Maak je maar niet ongerust, hoor," zei Bryn kalm. „Voor mij doen ze de hekken nog wel even open, en dan kun jij meteen ook naar binnen gaan. Het lijkt me het beste dat je dan vannacht maar in het dorp blijft slapen in plaats van dat hele eind nog naar huis te lopen. Per slot van rekening is het mijn schuld dat we zo laat zijn."

"Laten we hopen dat de goden met ons zijn," zei Eddi ernstig. „En dat ze ons behouden voor rovers en dieven en voor de geesten van de nacht."

"Stil toch!" viel Bryn hem vermanend in de rede, terwijl hij zenuwachtig de amulet betastte die hij aan een touwtje om zijn nek droeg. Het leek hem heel onverstendig om over zulke dingen te praten als je nog een flinke wandeling in het donker voor de boeg had. „Kom, laten we er maar een stapje bij opdoen," stelde hij voor. Hij voegde de daad bij het woord en begon op een sukkeldrafje te lopen, juist op het ogenblik dat ze de brede zandweg verlieten om een bochtig pad in te slaan, dat over een stuk hobbelig grasland leidde, waar nu en dan enig struikgewas de eentonigheid verbrak. Weldra hadden ze de stad uit het oog verloren en strekte zich naar alle kanten de wildernis uit. In de verte tekende zich een uitloper van het woud als een zwarte wolk tegen de vage horizon af.

De jongens draafden met een flink vaartje achter elkaar voort zonder een woord te spreken. Er was geen ander geluid te horen dan dat van hun voetstappen op de harde, ongeplaveide grond. Het werd steeds duisterder, maar gelukkig zagen ze tussen de wolken door tenminste nog de eerste sterren verschijnen, zodat ze zich niet geheel en al verloren voelden in de wijde ruimte.

Plotseling bleef Eddi met een schok staan. Snel greep hij Bryn bij de arm en trok hem met zich mee achter een bos Brem. Terwijl ze hun adem inhielden, keken ze voorzichtig tussen de struiken door. Ze waren het woud al zo dicht genaderd, dat ze de stammen van de bomen konden onderscheiden, maar het leek Bryn toe dat ze van die kant niets te vrezen hadden. Zwijgend wees Eddi hem een andere richting en toen pas zag hij waarom zijn metgezel hun tocht opeens had onderbroken. „De grijze herder is op pad," fluisterde Eddi bijna onhoorbaar.

Hoewel ze bijna geen hand voor ogen meer konden zien, hadden ze met hun gevoelige speurdersblik het silhouet van een wolf ontdekt, die op een lage heuvel de avondlucht stond op te snuiven.

De jongens waren blij dat de wind uit de goede hoek waaide. Het kon best zijn dat het wilde dier het niet zou aandurven om twee menselijke wezens tegelijk aan te vallen, maar ze wisten heel goed dat er nog andere gevaren dreigden. De ervaring had hun geleerd

dat een eenzame wolf dikwijls optrad als verkenners voor een hele troep. Ongetwijfeld zat de rest van deze verscheurende beesten ergens vlak in de buurt verscholen. Terwijl de jongens doodstil bleven toekijken, rekte de wolf zich uit, stak zijn spitse kop in de lucht en richtte zijn oren op. Uit de verte, klonk opeens een langgerekte, klagelijk gehuil. Dit was het sein voor de wolf om van de heuvel te springen. Een ogenblik later was hij in het duister verdwenen.

De jongens wachtten voorzichtigheidshalve nog een tijdje voordat ze hun weg vervolgden.



„Lopen wat je kunt!" schreeuwde Eddi zijn metgezel toe.

„De grijze herder heeft zijn schapen gevonden," zei Eddi gerustgesteld.

„Laat ons hopen dat de schapen snelle benen hebben, een gunstige wind en een sterk hart," voegde Bryn eraan toe. „De goden zijn ons genadig. Ze hebben de wind uit de goede richting laten komen. Het beest heeft niet de lucht van ons gekregen."

Nauwelijks had hij dit gezegd of ze hoorden een verdacht geritsel in de laag bevroren bladeren die de grond in het bos bedekte. Even dachten ze nog dat dit het gevolg was van een plotselinge windvlaag, maar op hetzelfde ogenblik barstte van dichtbij een woest gehuil los. In een flits ging het door hen heen dat de wolven, op het spoor van hun verkenners, de plek moesten passeren waar zij zich hadden verborgen.

„Lopen wat je kunt!" schreeuwde Eddi zijn metgezel toe en meteen begon hij zo snel als zijn benen hem konden dragen naar de dichtstbijzijnde boom te rennen. Vlak achter elkaar vlogen ze door het kreupelhout. Ze voelden noch de doornige struiken die hun benen tot bloedens toe verwondden, noch de zwiepende takken die hen langs het gezicht striemden. Een stevige boom — dat was hun enige redding!

Nog voordat ze een stam hadden bereikt die geschikt was om in te

klimmen, verstijfden ze opnieuw van schrik. Met een angstaanjagend geluid, dat aan het gillen van een kind deed denken, sprong er vlak voor hun voeten iets op. Ze waren te erg geschrokken om onmiddellijk te beseffen wat er gaande was en renden blindelings voort. Toen ze goed en wel in het bos waren aangeland, wong het plotseling tot hen door. Ze hadden een hert gestoord in zijn slaap, het dier was op de vlucht geslagen en was paradoes op de troep wolven afgegaan. In een oogwenk was het hert door de wolven besprongen. De beide jongens zagen niets om zich heen dan de vage

omtrekken van stammen en struiken maar het gehuil en gekerm dat tot hen doordrong, kenden ze maar al te goed: het was duidelijk dat de troep wilde beesten zich aan het verzadigen was.

De jongens rilden van afschuw, maar begrepen ook dat dit hun kans was om het vege lijf te redden. Ze lieten hun plan om in een boom te klimmen varen en zetten het opnieuw op een lopen om de tijdwinst die hun zo onverwachts in de schoot was gevallen, tot het uiterste te benutten. Eerst toen het lawaai van het wolvenmaal in de verte was uitgestorven, gunden ze zich een kans om weer wat op adem te komen. Hijgend hielden ze nog een tijdlang stevig de pas erin. Tenslotte kwamen ze tot de ontdekking dat ze een smal paadje hadden bereikt, dat in het struikgewas was uitgehakt. Dit kon niets anders betekenen dan dat ze de een of andere open plek naderden, misschien een plaats waar een jager of woudlooper woonde! Ze overlegden op gedempte toon wat hun verder te doen stond en slenterden langzaam het pad af. Even later merkten ze dat de boomstammen een zweerig lichtschijnsel begonnen te werkaatsen, waarvan de oorsprong hun nog niet duidelijk was. Het tweetal bleef staan en keek behoedzaam om zich heen.

Wordt vervolgd



Tiger Joe heeft een list bedacht om achter de waarheid te komen die de inboorlingen voor hem verborgen houden.

# TIGER-JOE en





# de luipaardmannen





**SPRO**





# ZIJ BRACHTEN DE SPOOKJES WEER TOT LEVEN

Kennissen en vrienden van de gebroeders Grimm keken verrast op toen de broers hun vroegen: „Zeg, hebben jullie misschien wat oude kleren voor ons?” De broers, die in Kassel in Duitsland woonden, hadden het niet breed, maar ze waren nu ook weer niet zo arm dat ze in afgedragen kleren moesten rondlopen. Jacob zei er dan ook meteen bij: „Wij hebben die kleren niet nodig om zelf te dragen, maar ze moeten ons helpen om aan oude volksverhalen te komen.” Jacob woonde op een kamer in een achterafstraatje bij een oude, gepensioneerd sergeant, die heel veel oude verhalen kende, maar ze niet wilde vertellen. Toen de broers in de gaten kregen dat de man in oude kleren handelde, kregen ze hem zover dat hij hun voor ieder stel gedragen kleren dat ze hem gaven een verhaal vertelde. De gebroeders Grimm hadden al belangstelling voor oude volksverhalen en sprookjes toen ze nog aan de universiteit van Marburg studeerden. Een van de professoren daar vertelde hun van de wonderlijke en rijke erfenis aan sprookjes uit de middeleeuwen, die helaas spoedig vergeten zou zijn.

Wilhelm herinnerde zich veel verhalen die hij gehoord had in Hanau, waar hij in 1786 geboren was. Jacob, die zes jaar ouder was dan zijn broer, vond dat al deze sprookjes waard waren om verzameld te worden en voor het nageslacht bewaard te blijven.

Toen de broers Kassel verlieten en zich vestigden in het dichtbij gelegen dorpje Niederzwehren, maakten ze daar kennis met een zekere Katherina Viehmann, de vrouw van de kleermaker uit het dorp.

Deze Katherina wist een heleboel sprookjes te vertellen. Repelsteeltje, Sneeuwwitje, Kleinduimpje, Het ganzenhoedstertje en vele andere hebben we aan haar goede geheugen te danken. De gebroeders Grimm noemden haar „het sprookjesvrouwje van Niederzwehren”. De verhalen die zij kende waren vaak al eeuwen oud. De broers schreven ze op precies zoals zij ze vertelde. Toen het bekend werd dat de Grimms op zoek waren naar sprookjes, waren er vele mensen die hen wilden helpen. Een van de behulpzaamste was het meisje Dortchen Wild. Zij herinnerde zich sprookjes die haar verteld waren toen ze nog een kind was. Het mooie en bekende sprookje van Hans en Grietje hebben we aan haar te danken. Het is misschien wel aan datzelfde sprookje te danken dat Dortchen en Wilhelm Grimm niet lang na hun eerste ontmoeting trouwden.

In het jaar 1812, het jaar waarin Napoleon uit Rusland terugtrok, publiceerden de gebroeders Grimm hun eerste boek met sprookjes. De uitgever had er eerst niet veel in gezien. Wie zou deze vreemde verhalen nu willen lezen, vroeg hij zich af. Zijn gebrek aan vertrouwen bleek echter ongegrond, want de mensen kochten het boek maar al te graag en drie jaar later moest er al een tweede druk verschijnen. De Grimms verzamelden nog meer oude en meestal weinig bekende verhalen; ze hoorden ze van boeren, zwerfers en oude mensen uit het armenhuis. Ze veranderden en verbeterden de sprookjes net zo lang tot het verhaal weer net zo was als het heel lang geleden verteld werd.

In het jaar 1857, twee jaar voor de dood van Wilhelm en zes jaar voor de dood van Jacob, verscheen de uiteindelijke uitgave. Vertalingen hiervan verschenen over de hele wereld, tot in India en Japan toe. Tegenwoordig worden de sprookjes van Grimm verteld van IJsland tot Zuid-Afrika en van China tot Californië. We hebben het aan Wilhelm en Jacob Grimm te danken dat al deze sprookjesverhalen nu overal bekend en geliefd zijn.

Jacob en Wilhelm Grimm vonden hun verhalen op de vreemdste manieren. Soms ruilden ze ze zelfs voor oude kleren...

## HOE HANS EN GRIETJE EEN FORTUIN VINDEN

In een groot bos leefde eens een arme houthakker met zijn gezin. Er kwam hongersnood in het land en de man wist niet hoe hij zijn gezin te eten moest geven. De stiefmoeder van zijn twee kinderen raadde hem aan ze in het bos achter te laten, zodat zij tenminste nog een beetje voor zichzelf overhielden. De houthakker stemde met een gebroken hart toe. De kinderen hadden alles afgeluisterd en waren natuurlijk heel verdrietig. Hans bedacht een plannetje. Zachtjes kroop hij de tuin in en vulde zijn zakken met steentjes. De vol-

gende morgen gingen Hans en Grietje met hun vader mee naar het bos. Maar Hans liet een spoor van steentjes achter en zo kon hij 's avonds met zijn zusje de weg naar huis terugvinden. Toen de houthakker zijn kinderen weer zag, was hij erg blij, maar de stiefmoeder was woedend. De honger werd steeds erger en de houthakker moest van zijn vrouw de kinderen opnieuw wegbrengen. Weer luisterden de kinderen het gesprek af, maar nu kon Hans geen steentjes zoeken, want de deur was op slot. De volgende morgen gingen ze op pad en Hans verkuurde een stuk brood om zo een spoor naar huis te maken. Toen ze terug wilden gaan, was het brood echter verdwenen; de vogels hadden

het opgegeten. Ze verdwaalden en kwamen bij een huisje, dat gemaakt was van snoep. Toen ze ervan wilden gaan eten kwam de heks, die het huisje bewoonde, naar buiten. Ze sloot Hans op om hem vet te maken en daarna op te eten; Grietje moest het zware werk doen. Op een dag wilde de heks Hans opeten. Grietje moest daarom de oven flink opstoken. Toen de heks even niet oplette, duwde Grietje haar in de oven en bevrijdde haar broer. Toen ze weg wilden gaan, zagen ze een kistje met juwelen staan. Dit namen ze mee. Na veel zoeken vonden ze de weg terug naar huis. Hun slechte stiefmoeder was intussen gestorven en met hun vader leefden ze nog lang en gelukkig.

De houthakker vond het verschrikkelijk om zijn kinderen achter te laten, maar hij kan niet anders.



TED, KEN EN ARCHIE ZITTE NOG STEEDS ACHTER DE TWEE SCHURKEN AAN DIE PROFESSOR MANNING ONTVOERD HEBBEN. DE STRIJD WORDT ZE WEL HEEL MOEILJK GEMAAKT DOOR DE GROEISTRALER VAN DE PROFESSOR, DIE VOLKOMEN MACHTELOOS IS.

# DE MAN VAN STAAL



TED ZEGT TEGEN DE INSPECTEUR...  
WE KUNNEN BETER WEGGAAN EN PROBEREN OM HET SPOOR VAN DE MOL WEER TE PAKKEN TE KRIJGEN!



ONDERTUSSEN GAAT DE MOL MET DE PROFESSOR ERVANDOOR!

UW GROEISTRALER IS EEN GOED HULPMIDDEL VOOR ONS, PROFESSOR. WE ZULLEN HEM NOG EENS PROBEREN!



GOED, DAN WORDEN ER ON- SCHULDIGE MENSEN VERMOORD!









# Wie puzzelt er mee?

## OPTELSOM

LOVER + TAM = ROETVLAM

Als je de letters van de eerste twee woorden (elk afzonderlijk) van plaats laat verwisselen, kun je twee nieuwe woorden maken, die tezamen één groot woord vormen, dat weer uit dezelfde letters bestaat als het derde woord in de opgave.

S O K  
O M A  
K A P E R  
E E K E L  
E V A  
L A K

Drievoudig  
toevierkant

## INVUL-PUZZEL

In dit vierkant moeten van links naar rechts zeven woorden komen te



staan. Als je alles goed ingevuld hebt, zullen op de schuine rijen van links boven naar rechts onder en van links beneden naar rechts boven twee plantennamen te lezen zijn.

1. Plechtig verzoek (voor een huwelijk bijvoorbeeld)
2. Wagen waarvoor een os gespannen is
3. Wandmeubel waaraan men zijn kleren hangt
4. Ongeluk
5. Kamer
6. Het masseren
7. Werktuig

## LADDERRAADSEL

Op de sporten van deze ladder moeten acht woorden volgens onderstaande omschrijvingen ingevuld worden. Als je klaar bent en de goede woorden gekozen hebt, vormen de letters op de bomen van de ladder van boven naar beneden gelezen twee bloemennamen.

- 1 Stenen wand
- 2 Spaanse veldheer in de tachtigjarige oorlog
- 3 Zuiver; schoon
- 4 Postinstelling voor het overmaken van geld
- 5 Afkorting van Marinus
- 6 Land in het Nabije Oosten
- 7 Laagwater
- 8 Ovale, meestal zinken bak



## OPLOSSINGEN VAN DE PUZZELS UIT HET VORIGE NUMMER

Een-woord-rebus

S - LANGE M - EN - S =  
SLANGEMENS

Kruiswoordpuzzel

S	T	I	P	A	A	R	D
S	A	E	L	K	O	G	E
M	E	R	E	L	K	O	G
A	L	E	E	U	W	R	E
K	A	P	O	T	S	L	A
K	A	S	T	O	M	B	L
O	P	O	E	D	O	L	K

## KOPPELWOORDEN

Bij de gewone koppelwoordraadsels moet je tussen twee verschillende woorden een ander woord zetten, dat met het voorste en het achterste woord een ander woord vormt. Maar ditmaal is het voorste woord hetzelfde als het achterste woord; daartussen moet je dus een ander woord zoeken. Bijvoorbeeld DRUK en POT; ertussen komt dan het woord INKT; de nieuwe woorden worden dan DRUKINKT en INKTPOT.

RAAD	RAAD
ZUUR	ZUUR
SLAG	SLAG
STAM	STAM
LAND	LAND





# Alona Wildebrab



Heeft Alona werkelijk geen kans? Dat horen we volgende week!





Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassaulaan 51, Haarlem. Abonnementenprijs: 25 cent. Losse nummers: 35 cent.

Voor België adres: N.V. Tijdschriften Uitgevers Maatschappij, Van Schoonbekestraat 36, Antwerpen. Prijs: 5 frank.

Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub, Haarlem. A.u.b. vermelden: abonnement per post of per bezorger.